



DANK JULLIE WEL donateurs!

We kunnen het niet luid genoeg zeggen hoe dankbaar wij alle donateurs zijn voor hun bijdragen om onze 21 kinderen in Uganda naar school te laten gaan. Wij zijn dankbaar voor de periodieke inkomsten en de losse donaties.

Het kerk-school project in Noordwijk heeft een fantastische bijdrage geleverd waar we niet alleen in 2014, maar ook komende jaren nog tekorten mee kunnen opvangen of extra activiteiten mee kunnen financieren. Verder was ook de kerstactie van de basisschool in Bilthoven een groot succes en heeft het schenken van chocolademelk en glühwein in Noordwijk voor extra inkomsten gezorgd. Wij hopen dat we in 2015 opnieuw op zoveel betrokkenheid mogen rekenen!



Ontwikkelingen

Het gaat goed met de kinderen op school. Dorcus heeft de lagere school in Kamahuri eind vorig jaar afgerond: zij is geslaagd met een "second grade": het op één na hoogste niveau, en gaat dit jaar naar de middelbare school in Kampala. Naast Doreen (3e klas) en Daphne en Desire (2e klas) is Dorcus het vierde meisje dat naar de middelbare school gaat. Het nieuwe schooljaar is net weer begonnen en de kinderen konden niet wachten om weer naar school te gaan allemaal naar een nieuwe klas en met nieuwe schoenen aan. De kerstvakantie is een lange periode (2 maanden) waarin de oudste kinderen hebben geholpen met de werkzaamheden thuis en op het land.



Het is helaas ook een droevige tijd geweest: de vader van Desire is eind vorig jaar omgekomen bij een verkeersongeluk. Hij werkte als brommertaxi-chauffeur in Kampala. Eind januari is de oudste broer van Rosette en vader van Allen, Happy, Risha, Brian, Oscar en Gift vrij plotseling overleden. Hij had aids. Ook Rosette's tweede broer had aids en was al langer heel ziek. Hij is de vader van Elizabeth, Brandon en Benjamin. In oktober was hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij was toch met kerst weer thuis gekomen, maar zijn toestand verslechterde weer en een week na zijn oudere broer is ook hij overleden. Deze mannen hebben geen gelukkig leven gehad, op jonge leeftijd hun ouders verloren, nergens opgevangen en geen onderwijs gekregen. Daarna geen werk, geen inkomsten, drank, ziekte....

Het is een heel moeilijke tijd voor Rosette en de kinderen, maar de steun vanuit Nederland geeft hun vertrouwen in een hoopvolle toekomst. De kinderen kunnen dit zelf het beste verwoorden:

Esther (13 jaar): "Mijn moeder is gescheiden. Wij wonen zonder onze vader en nu zijn onze ooms gestorven. Dank God dat tante Rosette en Stefanie nog leven om voor ons te zorgen. Ik wil studeren en na mijn school voor mijn moeder en jongere broertjes en zusjes zorgen. Wij zijn heel dankbaar voor jullie hulp".



Happy (12 jaar): "Ik haat armoede en aids. Mijn vader gaf al zijn geld uit aan lokale sterke drank en wij kregen geen eten en kleren en ons huis stortte aan één kant in. Dank God dat we Auntie Rosette hebben. Zij hebben ons een nieuw leven gegeven."

Brandon (9 jaar): "Ik ben bang om thuis te zijn. Ik zie de plek waar mijn vader elke dag lag te slapen en ook is doodgegaan. Ik wil de hele dag op school blijven. School is beter dan thuis...."



Website en Facebook

Ook de andere kinderen hebben iets geschreven wat hen nu bezig houdt. Het staat op onze website www.auntierosette.com. Daar vind je ook recente foto's.

Bovendien hebben we een facebook account www.facebook.com/auntie.rosette, waar je contact kunt maken met Rosette!



Help je mee?

We streven naar een uitbreiding van het aantal vaste donateurs, zodat de zekerheid van de inkomsten toeneemt en daarmee de zekerheid dat we elk trimester het schoolgeld voor de kinderen kunnen betalen. We hopen dat je ons kunt helpen door ons doel bekend te maken onder vrienden en bekenden. We hebben communicatiemateriaal dat we je graag geven / toesturen: folders, posters, website en de nieuwsbrief: stuur hem door!

Onze ambities

De kinderen helpen om naar school te kunnen gaan, blijft onze prioriteit. Maar voor goede schoolprestaties moeten de kinderen gezond eten, goed slapen en les krijgen op een redelijk niveau. Daar gaan we aan bijdragen, want er is een grote noodzaak voor betere voorzieningen zowel op school als thuis. Daarom willen we naast de steun die we nu bieden aan de kinderen ook twee projecten gaan realiseren:



Esther, Aggrey, Adele, Brian, Mujungu & Sophia



Lucas

Project 1: uitgeslapen en gezond naar school

Het huisje van Molly (... vierkante meter) biedt niet alleen een onderkomen aan haar eigen kinderen, maar ook aan haar neefjes en nichtjes waarvan de vaders overleden zijn en de moeders niet zelf voor ze kunnen zorgen. Er is echter onvoldoende ruimte voor iedereen in het huisje en er zijn geen bedden en geen bescherming tegen muggen (en malaria). Daarom willen we een project starten om deze kinderen een goede woning en gezonde slaapomstandigheden te bieden.

Project 2: leren

De schoolgebouwen van Kashanda primary school zijn in slechte staat en er zijn onvoldoende lesmaterialen. We hebben vanuit de opbrengsten van het kerk-school project van Noordwijk een bedrag gereserveerd om een aantal lesboeken en lesmaterialen te kunnen schenken aan de school. We zouden dit echter graag nog grootser aanpakken: een nieuwe school van solide / duurzame materialen waar de kinderen ongeacht de weersomstandigheden kunnen leren.



Grace & Adeline

Voor deze projecten gaan we de komende tijd op zoek naar sponsoring van organisaties, bedrijven en subsidies. Ideeën zijn welkom!

Direct doneren? [klik hier](#)