



## Bedankt!

Aan het eind van dit jaar kijken we terug op wat we hebben kunnen doen en informeren we jullie over het wel en wee van de kinderen in Uganda. Heel hartelijk dank aan alle donateurs voor de bijdragen in 2015. We wensen een ieder een gezond en gelukkig nieuwjaar toe en hopen ook in 2016 op jullie steun te kunnen rekenen!



## Behaalde resultaten

Het is weer gelukt: **21 kinderen** zijn dagelijks naar school gegaan. Vier van hen zitten al op de middelbare school. Doreen (klas 4 middelbare school) heeft eindexamen gedaan. Ze wacht nu vol spanning op de uitslag. De andere kinderen zijn allemaal overgegaan naar de volgende klas. Iedereen geniet van een welverdiende vakantie. Thuis moeten ze wel de handen uit de mouwen steken: helpen op het land, water halen, op de jongste kinderen passen, etc.

Verder hebben we dit jaar de basisschool in Kamahuri kunnen helpen met nieuwe lesmaterialen.

Gelukkig zijn er steeds nieuwe mooie initiatieven om het mogelijk te maken dat de kinderen naar school kunnen gaan. Zo hebben kinderen van basisschool **Wereldwijs in Bilthoven** in de aanloop naar de kerstdagen op verschillende manieren geld ingezameld, wat resulteerde in het geweldige **bedrag van €754**.



Kerstviering van Basisschool Wereldwijs in Bilthoven, waarbij de cheque werd overhandigd.



Daphne neemt aan het eind van het schooljaar haar eigendommen weer mee naar huis.

## Wel en wee

In het dorp hadden mensen het de afgelopen maanden erg moeilijk. De regen bleef uit en daardoor moesten de moeders de bonen en gierst tot twee keer toe opnieuw zaaien. De oogst is veel later dan andere jaren en er heerst honger in Kamahuri. Gelukkig konden wij vanuit de Stichting eten kopen voor de kinderen en hun moeders.



De nieuwe oogst bonen laat nog even op zich wachten...

## Verslag van Rosette:

The kids are all very happy since they are promoted to new classes. They are thankful for the presents I got for them and the clothes both from Holland and Kampala. They all look forward to celebrate Xmas which always comes with lots of special food that the children don't get to eat every other day in the village and especially now that food has been so scarce.

For X-mass we will have the following food: Posho (maispuree), Rice, Matooke (gekookte banaan), Irish potatoes (aardappelen), meat, fish, tomatoes, onions, cooking oil (bakolie), bread, sugar, quencher /soda (limonade), milk and blue band (margarine).

Yesterday mother Molly went to the market to buy some of the food and when she got home on a taxi-motorbike full of food, all the children were excited and knew they were going to eat something different from posho (maispuree) that day. The youngest girl asked the mother: "Is all that food for us, yes?" Immediately she

screamed"...auntie we love u...". And all the kids started singing: "auntie we love u". In the meantime I (Rosette) called my sister and there was a lot of singing and dancing. My sister then explained to me what had caused the joy and celebrations.

From the bottom of my heart and on behalf of the children and their mother's, I really want to say: thank you so very much! We pray for God's blessings for the Auntie Rosette Team, because honestly: without you, and the support from all the people in Holland, Kyo-heirwe (zij is de moeder van drie van de kinderen en kwetsbaar doordat ze HIV positief is) would have died and some of the kids maybe also during this season of famine. May God reward you all richly.

We all love you and wish you a very merry Xmas and a prosperous 2016!

Rosette, the mother's and the children

## Stand van inkomsten voor nieuw huis

In de nieuwsbrief van juni vertelden we over de noodzaak voor een nieuw huis voor de kinderen en moeder Molly. Er is €8000 nodig voor een bescheiden woning met meubilair. We zijn goed op weg!

Dankzij diverse donaties van particulieren, inkomsten van Muziek Verlicht Binnen en een gift van Lions club Noordwijk staat de teller nu op **€ 3300**.

We gaan enthousiast verder om het volledige benodigde bedrag te realiseren. Alle hulp daarbij is natuurlijk welkom!

Heb je een vraag of idee? Mail ons! -klik hier- contact@auntierosette.com



Muziek Verlicht Binnen vierde de aankomst van de kerstman in Noordwijk. Daarbij werd **€260** ingezameld voor Stichting Auntie Rosette.

## Help je mee?

We hopen dat je ons kunt helpen ons doel bekend te maken onder vrienden en bekenden. Wij willen graag meedenken over acties en kunnen op bijeenkomsten iets vertellen of een fotopresentatie houden over onze stichting. Ook hebben we communicatiemateriaal beschikbaar (folders, posters en website en de nieuwsbrief: stuur hem door!).

[www.auntierosette.com](http://www.auntierosette.com)

Website en Facebook

Op onze website staat meer informatie en foto's. Heb je nog vragen voor Rosette? Maak dan contact met haar via ons facebook account

[www.facebook.com/auntie.rosette!](http://www.facebook.com/auntie.rosette!)



Nieuwsbrief ook ontvangen? klik hier >

Direct doneren kan ook! klik hier >