



Elke dag naar school!

In deze nieuwsbrief willen we graag laten zien wat we in de afgelopen tijd hebben kunnen doen vanuit onze Stichting. We zijn trots dat we dankzij onze donateurs nu al voor het derde jaar de kinderen (nu 21) helpen om naar school te kunnen gaan! Vier van hen zijn al doorgestroomd naar de middelbare school in de hoofdstad Kampala.

Een fiets!



Jullie hadden het misschien al gelezen in de verhalen van de kinderen op onze website: **ze wilden heel graag een fiets!** Eindelijk is het zover. De kinderen hebben gezamenlijk drie fietsen gekregen. Dat is plezierig én nuttig tegelijk, want de fietsen worden ook gebruikt om bananen en water te vervoeren. Ze zijn er dolblij mee!

Lesmaterialen voor de basisschool in Kamahuri

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vertelden, willen we **meer** doen dan de kinderen naar school laten gaan. Vanwege de **grote noodzaak**, hadden we een deel van de opbrengsten van het kerk-school project van Noordwijk gereserveerd voor lesmaterialen voor de basisschool in Kamahuri. Nadat de onderwijzers een inventarisatie hadden gemaakt van de benodigde materialen, heeft Rosette de lesmaterialen ingekocht. En onlangs was het zo ver: zij kon met een **busje vol spullen** op weg naar de school!



Hier hangen er alleen nog maar zelfgemaakte lesmaterialen aan de muur

De school had voor de gelegenheid een **ceremonie** georganiseerd en samen met de kinderen, namen de onderwijzers alle materialen in ontvangst: lesboeken en lesposters voor de biologieles, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, etc.: deze foto's geven een impressie.



We zijn blij met deze eerste stap naar betere onderwijsfaciliteiten. En zoals we al in onze vorige nieuwsbrief hebben aangekondigd hebben we de ambitie om in de nabije toekomst nog meer te realiseren: **een nieuw schoolgebouw** met meubilair voor de basisschool in Kamahuri.

Maar eerst willen we nog een ander doel realiseren: een goed onderkomen voor de kinderen. Molly heeft naast haar eigen 5 jongste kinderen ook 5 kinderen in huis genomen van haar onlangs overleden broers. Het huisje van Molly heeft echter maar 1 slaapkamer waar alle kinderen dicht op elkaar op matjes op de grond slapen. Tijdens de vakanties komen daar de grotere kinderen die op kostschool in Kampala zitten ook bij. Dit is dus eigenlijk geen doen meer...



Heb je een vraag of idee? Mail ons! -klik hier-

contact@auntierosette.com

Het huis waar Molly nu woont met de tien kinderen.

De Stichting wil daarom een eenvoudige bakstenen woning laten bouwen met een betonnen vloer. Voor de jongens en de meisjes een eigen slaapkamer met stapelbedden waarin de kinderen kunnen slapen onder klamboes, beschermd tegen (malaria)muggen.

Help je mee? Wil je ons helpen dit onderkomen te realiseren? Je bent van harte uitgenodigd een gift hiervoor over te maken naar de rekening van Stichting Auntie Rosette (IBAN: NL75 TRIO 0254 6992 51) onder vermelding van **'nieuw huis'**. **Het benodigde bedrag is € 8000.** Op onze website gaan we de komende tijd de stand van de inkomsten voor het nieuwe huis bijhouden. Ideeën en initiatieven voor extra fondsenwerving zijn van harte welkom!

www.auntierosette.com

Website en Facebook

Op onze website staat meer informatie en foto's. Heb je nog vragen voor Rosette? Maak dan contact met haar via ons facebook account

www.facebook.com/auntie.rosette!



Nieuwsbrief ook ontvangen? klik hier >

Direct doneren kan ook! klik hier >

