

Stichting Auntie Rosette nieuwsbrief september 2023



In deze nieuwsbrief een noodoproep om onze activiteiten voort te kunnen zetten, een terugblik op de Meet & Greet en het verslag van een bezoek aan de kinderen in Uganda.

Noodoproep



Misschien heb je het al gezien in de jaarrekening 2022 (jaarrekening 2022). Doordat er steeds meer kinderen doorstromen van de basisschool naar de middelbare school of beroepsopleiding nemen de kosten voor schoolgeld en huisvesting ('boarding school') sterk toe. Voor een kind op de basisschool zijn de maandelijkse kosten 20 euro, op de middelbare school is dat 82 euro en op de universiteit 170 euro. Helaas zijn onze inkomsten

niet even snel meegestegen met de kosten. We hebben dat een aantal jaar kunnen opvangen door onze reserves, maar die zijn nu uitgeput. Daarom deze dringende oproep om jouw financiële steun en/of jouw hulp om onze stichting bekend te maken bij familie, vrienden en kennissen! Want alleen als de donaties toenemen kunnen alle kinderen van onze stichting in Uganda hun onderwijs voortzetten!

MEET & GREET Rosette in Noordwijk

Op 24 juni vond de Meet&Greet plaats van Stichting Auntie Rosette in Noordwijk. Bijna twintig donateurs maakten kennis met Rosette en kregen uit eerste hand informatie over de kinderen in Uganda en wat het volgen van onderwijs voor hen betekent.

Wij kunnen het niet beter vertellen dan Desire, die dankzij de steun van onze donateurs naar de universiteit kan gaan.



Welcome to Kamahuri!

Deze zomervakantie heeft ons bestuurslid **Jacoline met haar gezin en broer Kamahuri bezocht, het dorpje waar de kinderen vandaan komen die we met de stichting steunen. Hier volgt haar verslag:**

'Muzungu, muzungu!' Zodra onze auto stopte voor de Kashanda Primary School, zwelde het luid gejuich van de kinderen aan. Wij en ook zij hadden uitgekeken naar dit bezoek. Deze kinderen komen nooit een blanke (muzungu) tegen, en toen waren er opeens vijf, van wie twee kinderen. Ons bezoek aan de school en vooral de feestmiddag bij de familie van Rosette in Kamahuri was onvergetelijk. Telkens als we hieraan terugdenken, krijgen we een lach op ons gezicht.



Maanden, zo niet jaren hadden we uitgekeken naar het moment, waarop we de kinderen van onze Stichting Auntie Rosette konden begroeten. Bij de basisschool werden we groots ontvangen. In een grote waaier gingen de kinderen om ons heen zitten. Eerst nog op enige afstand, maar door het dringen zaten ze na 10 minuten ongeveer op schoot. De directeur begroette ons uitvoerig. Na lufuitingen over en weer en honderden handjes schudden, mochten we in alle klassen kijken. Hoe fijn is het dat deze kinderen naar school gaan!



Maar wat een weg is er nog af te leggen. De gebouwen zijn aftand, slechts kleine bankjes en een richel om op te schrijven. Er waren geen boeken, alleen schriften, volgeschreven met dictaten van de leraar/lerares. Bij ons is het zo gewoon dat kinderen in projecten samenwerken om een probleem op te lossen en zo zelf leren nadenken. Dat is nog niet het geval in Uganda.

Na dit schoolbezoek mochten de nichtjes Elizabeth, Esther, Lucas en Brandon op school zitten. Eerst ontving de directeur ons, waarbij ook Elias aanwezig was. Elias heeft tijdens de lockdown een heel aantal van onze protegés lesgegeven, waardoor zij niet bleven zitten. Daarna kregen we een rondleiding op de campus waar de schoolieren les krijgen en ook wonen. Kinderen op de middelbare school wonen daar ook en gaan maar een paar keer per jaar naar hun ouders



Na een feestmaal was het tijd voor de cadeau's. De stichting had voor alle kinderen nieuwe schoenen gekocht en aanvullend hadden wij zelf nog cadeaus meegebracht (make up, voetbalshirts en fluffy etuis voor de jonge meisjes en voor ieder kind een zak snoep). Wat een verwennerij! De blijdschap van de ontmoeting en het gelach om de verschillen tussen ons en hen, zonder enig oordeel daarin, maakte ons allemaal gelukkig.



De volgende dag bezochten nog de Global High School Ntungamo, waar Elizabeth, Esther, Lucas en Brandon op school zitten. Eerst ontving de directeur ons, waarbij ook Elias aanwezig was. Elias heeft tijdens de lockdown een heel aantal van onze protegés lesgegeven, waardoor zij niet bleven zitten. Daarna kregen we een rondleiding op de campus waar de schoolieren les krijgen en ook wonen. Kinderen op de middelbare school wonen daar ook en gaan maar een paar keer per jaar naar hun ouders



De verdere vorming vindt plaats op school, waar de directeur een eer en verantwoordelijkheid in schiep. Het meest opmerkelijke voor ons, Nederlanders, waren de slaapzalen. Daar sliepen 80 meisjes in stapelbedden van 3 hoog! Privacy is echt (nog) geen item in Uganda. Alleen als je in de pas meeloopt, kom je verder. Wat een verschil.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



In een moment van reflectie realiseerde ik mij hoe mooi het is: deze kinderen hoeven niet te stoppen met school na een paar jaar basisonderwijs. Doreen is kok, Daphine is serveerster geworden, Dorcus kapster en Oscar automonteur. Zij spreken Engels, zijn zelfstandig en nemen als moderne jongeren deel aan de maatschappij. Dankzij onze stichting Auntie Rosette hebben zij hun dromen kunnen waarmaken. Dankzij verdient genoeg om haar eigen dochter naar school te laten gaan. Van de schoolgaande kinderen binnen onze stichting wil Brandon piloot worden en Shalom verpleegster. Als het aan ons ligt, worden ook die dromen waar, net als die van de anderen.



CONTACT

WILT U DONEREN?

Triodos Bank IBAN: NL 75 TRIO 0254
6992 51

T.n.v. Stichting Auntie Rosette in Noordwijk.

Email: auntierosette@outlook.com

Telefoon: 071-3625510 (avond en weekend)



Deze e-mail is verzonden naar [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u auntierosette@outlook.com toe aan uw adresboek.